

LỜI KHUYÊN CHO THÍ SINH CHUẨN BỊ DỰ TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

PGS. TS. VÕ VĂN MINH

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Cứ đến mỗi mùa tuyển sinh, thí sinh, người thân của thí sinh lại mất ăn, mất ngủ vì việc chọn trường/ ngành nào để nộp hồ sơ thi hoặc xét tuyển. Có người còn bị ám ảnh việc chọn lựa này cho đến mãi sau này. Có em thích 1 trường/ ngành nào đó, nhưng sợ không đủ điểm, thậm chí sợ bạn bè chê,... Có em ngay ban đầu cố gắng thi để dự tuyển vào 1 ngành/ trường “hạng 2” – đúng năng lực của mình, nhưng sau khi thi xong thấy điểm mình cũng khá nên bắt đầu nghĩ đến ngành/ trường “top trên”, lại phải đắn đo, suy nghĩ,... Sau khi nộp hồ sơ, chờ xét tuyển bắt đầu lo sợ trượt. Trúng tuyển nhiều ngành/ trường thì đắn đo chọn học ngành/ trường nào? ... Đến khi đi học vẫn còn cảm giác nuối tiếc, ân hận,...

Qua nhiều năm quan sát, nhận thấy có rất nhiều em khi đã đỗ vào trường, được hỏi “vì sao em lựa chọn ngành/ trường để học?” thì được trả lời “em cũng không biết. Vì ba mẹ, anh chị em đăng ký cho em”. “Em có thích học ngành này không?” trả lời: “Dạ, em cũng không biết”. “Em biết cơ hội việc làm của ngành này như thế nào không?” trả lời: “Dạ không”. “Tại sao em vẫn theo học”. Trả lời: “vì em muốn ba mẹ vui”,...

Bên cạnh những quyết định rất đúng đắn của nhiều thí sinh thì trong thực tế vẫn còn tồn tại những vấn đề như đề cập ở trên.

Làm gì để có thể ra quyết định đúng đắn và không hối tiếc

Bước 1: Hãy tự phân tích bản thân. Các em hãy liệt kê tất cả các sở thích, sở trường, năng lực học, năng lực tài chính của gia đình,... Chắc chắn rằng mỗi em sẽ có 1 đặc điểm riêng và đây chính là nhân tố cơ bản để các em quyết định lựa chọn.

Bước 2: Hãy bắt đầu từ mong ước của chính mình – không phải của người khác. Các em hãy ghi ra ước mơ của mình như: mong ước sẽ làm gì? ở đâu? đóng góp, phục vụ như thế nào trong tương lai?,... Nếu các em vẫn chưa rõ thì hãy tưởng tượng ra mình mong

trở thành “nhân vật” nào trong tương lai? Cũng cần xác định tương lai gần (5-10 năm) hay tương lai xa. Bây giờ hãy tham vấn người thân, thầy cô hoặc tra cứu trên internet về các vấn đề trên. Chẳng hạn, để được như nhân vật này, công việc, vị trí kia thì cần những gì? Cần học ngành gì?... Nên nhớ tất cả cũng chỉ là tham khảo. Kiểm tra lại ước mơ của mình, khả năng của mình có phù hợp không?

Cũng cần nhớ rằng, từ ước mơ đến hiện thực cũng là 1 đoạn đường rất dài và cũng không phải ai cũng có thể đi đến đích của ước mơ như những gì mình mong ước từ khi quyết định lựa chọn ngành học. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng nếu lựa chọn được trường/ngành mình mong ước học thì thái độ học sẽ rất tích cực hơn và thường đạt được kết quả như mong đợi hơn.

Bước 3: Hãy liệt kê ra Tên ngành, trường, địa điểm của trường có liên quan và hãy tìm hiểu kỹ về những trường/ngành/ địa phương ấy. Chẳng hạn như: năng lực đào tạo của trường này như thế nào? Cơ hội việc làm của các ngành đó ra sao? Cuộc sống của địa phương đặt trường có an toàn không? Mức sống ra sao? Có phù hợp với mình không?...

Bước 4: Tiếp tục phân tích các yếu tố quyết định đến khả năng trúng tuyển. Ví dụ như điểm chuẩn, tỷ lệ chọi của các năm trước như thế nào? phổ điểm thi THPT Quốc Gia của cả nước và khu vực năm nay ra sao và so với điểm của mình hiện có? Một lần nữa cần tham vấn của những người có hiểu biết về giáo dục để có thêm thông tin, để ra quyết định cuối cùng.

Hãy tự mình quyết định và tự chịu trách nhiệm

Hầu hết những người thành công là những người quyết đoán. Quyết đoán là kết quả của một quá trình rèn luyện chứ không phải chỉ bản năng. Trước khi trở thành một sinh viên của trường Đại học – ngưỡng cửa mới của cuộc đời – hãy là người tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là thái độ có tính chất quyết định kết quả học tập cũng như kiên trì theo đuổi ước mơ. Trước khi quyết định nên biết tham vấn ý kiến, kinh nghiệm của thầy cô, những người mà mình tin cậy về trình độ, tầm nhìn,... Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ để tham khảo. Tất nhiên, nhiều ý kiến rất dễ rối trí và rất dễ sợ mất lòng. Nhưng hãy nhớ rằng, phải biết chấp nhận, vì không thể tránh được “mất lòng” trong suốt cuộc đời mình. Còn sợ rối trí thì hãy nên quay lại để kiểm tra 4 bước trên.

Thực ra, tất cả các ngành mà các trường ĐH, CĐ đang đào tạo thì xã hội cũng luôn có nhu cầu. Người giỏi thực sự thời nào xã hội cũng trọng dụng và bản thân họ cũng có thể làm được những việc mà xã hội cần. Người giỏi thực sự bên cạnh sự hỗ trợ, đào tạo của nhà trường, phần lớn được hình thành từ sự tự học, tự rèn luyện. Mà sự tự học, tự

rèn luyện phụ thuộc rất nhiều vào niềm đam mê và tính kiên trì theo đuổi ước mơ. Đừng quá bận tâm đến ngành nào dễ xin việc, ngành nào kiếm được nhiều tiền,... mà hãy phải là chính mình: mình mong muốn gì? có quyết tâm theo đuổi mong ước đó hay không? Con đường nào mình sẽ đi đến đích nhanh nhất?,... Ngày hôm nay, ngành A là ngành "hot", vậy 5 năm sau liệu có còn "hot" nữa. Ngành "hot" nhưng bản thân mình có thực sự thích không? hay chỉ vì mình thích dễ có việc, việc nhẹ nhàng và có nhiều tiền?,... Hãy suy nghĩ thật thận trọng để lựa chọn Ngành mình ĐƯỢC HỌC, Việc mình ĐƯỢC LÀM, ĐƯỢC CỐNG HIẾN,... Tiền bạc, địa vị,... nên xác định đó là kết quả của lao động, cống hiến, đừng nên xác định là mục đích của mục đích. Sẽ cảm nhận được hạnh phúc thật sự nếu chúng ta "ĐƯỢC" không phải "BỊ"!

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Tuyển sinh 2016 có gì mới?

Trước hết, có thể khẳng định rằng: Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước đã được kiểm định & công bố đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Nhà trường có kinh nghiệm trên 40 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học và là 1 trong 7 Trường đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia – địa chỉ đào tạo giáo viên và cử nhân khoa học uy tín, tọa lạc trên địa bàn thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.

Thứ hai, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng là trường đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới. Có 28 ngành đào tạo bậc đại học (12 ngành đào tạo giáo viên; 8 ngành đào tạo cử nhân khoa học tự nhiên và 8 ngành đào tạo cử nhân khoa học xã hội), 15 chuyên ngành đào tạo Sau đại học (tiến sĩ và thạc sĩ). Tuyển sinh cả nước. Xét tuyển theo Đề án nhóm Trường thuộc Đại học Đà Nẵng – tăng cơ hội, giảm rủi ro.

Thứ ba, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam và được bắt đầu từ đào tạo giáo viên tại các Trường Đại học Sư phạm trọng điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng đã xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo giáo viên có tính hiện đại và bắt đầu áp dụng để đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới. Khóa tuyển sinh 2016 tự hào sẽ là khóa đầu tiên thực hiện theo chương trình này.

Thứ tư, chính sách "**chương trình song song**" chỉ có ở Đại học Đà Nẵng – một đại vùng uy tín của cả nước. Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm sẽ được đăng ký học thêm bất cứ 1 ngành nào thuộc các trường trong Đại học Đà Nẵng, sau khi tốt nghiệp sẽ nhận cùng lúc 2 bằng đại học chính quy.

Thứ năm, tốt nghiệp các ngành cử nhân khoa học có cơ hội trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng; nghiên cứu khoa học tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu; cán bộ quản lý, kỹ thuật tại các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức phi chính phủ,... Thậm chí sinh viên cử nhân khoa học có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên phổ thông thì chỉ việc đăng ký học thêm 1 ngành sư phạm theo “chương trình song song” – chính sách này chỉ có ở trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

Cuối cùng, cơ sở vật chất, hệ thống KTX và các phương tiện phục vụ dạy – học hiện đại được đầu tư trong nhiều năm, đặc biệt là từ chương trình mục tiêu quốc gia dành cho các trường sư phạm trọng điểm. CSVK-KT đáp ứng tốt nhu cầu ăn ở, sinh hoạt và học tập của người học. Phong trào đoàn, hội phát triển mạnh là môi trường rèn luyện kỹ năng xã hội cho sinh viên. Tình nguyện viên nước ngoài là nhân tố quan trọng giúp sinh viên cải thiện môi trường giao tiếp tiếng Anh. Hội cựu sinh viên là nhân tố dẫn đường cho các thế hệ sinh viên tiếp bước. Đây là lực lượng tư vấn, hỗ trợ và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong toàn trường,... Môi trường sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng là môi trường lý tưởng nhất của Việt Nam hiện nay.

Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng tự hào là đại chỉ tin cậy cung ứng dịch vụ giáo dục đại học đa dạng, chất lượng và hiệu quả cho xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.